

Finland

– med en smak av Åland!

5 – 14 maj 2024 (tio dagar)

Välkommen ombord på vår rundresa i ”det lyckligaste landet i världen” – Finland! Vi får en smak av Mariehamn och idylliska Åland på vår resa liksom metropolen Helsingfors, vackra Borgå, porten till Insjöfinland Tammerfors samt givetvis Åbo med sin långa historia och svenska anor. Med mera!

Uppdaterat 2024-01-26

Söndag 5 maj: Hemorten – Stockholm – Mariehamn

Avresa med buss på morgonen med destination Stockholm. Paus för frukost och lunch. Under eftermiddagen kommer vi till Frihamnen och Tallink/Siljas färja med destination Mariehamn. Gemensam middag ombord. Sen kväll (ca kl 23.45) ankomst till Mariehamn där vi checkar in på vårt hotell.

Logi i Mariehamn: Hotell Pommern.

Måltider: Frukost och middag.

Måndag 6 maj: Heldag på Åland

Vi inleder dagen med en rundtur i Mariehamns omgivning med lokalguide. Under eftermiddagen blir det tid för egna upptäckter i Ålands ”huvudstad”. Framåt kvällen gemensam middag innan vi checkar in på Tallink/Siljas färja till Helsingfors (ca kl 23.30).
Tips: Packa en liten övernattningsväska så slipper du släpa på resväskan ombord!

Logi på Östersjön: Tallink/Silja (alla hytter utsides).

Måltider: Frukost och middag.

Tisdag 7 maj: Helsingfors

Vi anländer Helsingfors, ”Östersjöns dotter” och inleder med en stadsrundtur (med lokalguide). Därefter tid för lunch på egen hand innan vi checkar in på vårt centralt belägna hotell. Eftermiddagen och kvällen fri för egna upptäckter, missa inte det fantastiska stadsbiblioteket Oodi, möjligen Europas finaste biblioteksbyggnad.

Kl 18.30 kan den som vill gå på Svenska Teatern: "Ronja Rövardotter, kampen för fred och rättvisa", en av teaterns största uppsättningar någonsin. Biljetterna kostar EUR 43 (SEK 500) och bokas i samband med anmälan till resan. Svenska Teatern är den svenska nationalscenen i Finland med uppdrag att utöva och utveckla scenkonst på svenska som en del av den nordiska kulturen. Transfer till och från teatern (ligger nära vårt hotell).

Logi i Helsingfors: Hotel Mestari.

Måltider: Frukost

Onsdag 8 maj: Suomenlinna och Borgå

Vi inleder dagen med att besöka försvarsanläggningen Suomenlinna/Sveaborg i Helsingfors hamninlopp. Därefter siktar vi på att pricka in en lunchkonsert i Tempelplatsens kyrka (preliminärt). Sedan rullar vi till vackra Borgå öster om huvudstaden (med lokalguide). Åter i Helsingfors sen eftermiddag.

Logi i Helsingfors: Hotel Mestari.

Måltider: Frukost.

Torsdag 9 maj: Helsingfors (eller Tallinn på egen hand)

Helsingfors har ett stort utbud av sevärdheter, till exempel Olympiastadion, Senatstorget, Domkyrkan, gamla saluhallen och Seurasaari som är ett friluftsmuseum strax väster om centrum. Vi lägger upp en rutt som ni är välkomna att följa med på (helt eller delvis)!

Under eftermiddagen (och om vädret tillåter) kan den som vill följa med på en båttur i Helsingfors östra skärgård. Turen passerar bland annat genom Degerö kanal och tar cirka 90 minuter. *Pris beroende på avgång.*

Den som önskar vidga sina vyer ytterligare kan ta färjan över till Estlands huvudstad Tallinn (cirka två timmars resa) och promenera i den medeltida stadskärnan (på gångavstånd från färjeterminalen). *Pris beroende på avgång.*

Logi i Helsingfors: Hotel Mestari.

Måltider: Frukost.

Fredag 10 maj: Helsingfors – Tammerfors

Vi lämnar den finska huvudstaden och kör norrut mot "porten till Insjöfinland", Tammerfors. Gemensam lunch på världens enda (!) Muminmuseum där vi också gör ett besök. I Tammerfors blir det sedan rundtur med lokalguide och under eftermiddagen incheckning på vårt hotell följt av tid för egna upptäckter.

Logi i Tammerfors: Sokos Ilves.

Måltider: Frukost och lunch.

Lördag 11 maj: Tammerfors – Åbo

Efter frukost rullar vi mot kusten och universitetsstaden Åbo med sin rika historia. Vi tar paus för lunch på egen hand i centrum. Under eftermiddagen rundtur med lokalguide och därefter incheckning på vårt hotell.

Logi i Åbo: Sokos Seurahuone.

Måltider: Frukost.

Söndag 12 maj: Åbo

Åbo är Finlands äldsta stad och huvudort i landskapet Egentliga Finland. Missa inte strövtåg längs Aura å, Åbos själ och hjärta. Man kan också ta bergbanan upp på Kakolabacken där det tidigare låg ett fängelse men idag finns restaurang och bageri. Åbo slott och domkyrkan bör man heller inte missa liksom Klosterbacken, en del av den gamla trästaden som undgick stadsbranden 1827. Forum Marinum (sjöfartsmuseum) är en annan pärla.

Logi i Åbo: Sokos Seurahuone.

Måltider: Frukost.

Måndag 13 maj: Åbo – Nådendal – Helsingfors (Tallink/Silja)

Efter frukost checkar vi ut och besöker Nådendal, vackert beläget vid havet och med en stadskärna som huvudsakligen består av trähus. I Nådendal finns även temaparken Mumindalen. Därefter sätter vi kurs mot Helsingfors och Tallink/Siljas färja med destination Stockholm. Gemensam middag ombord. Tips: Packa en liten övernattningstväska så slipper du släpa på resväskan ombord!

Logi på Östersjön: Tallink/Silja (alla hytter utsides).

Måltider: Frukost och middag.

Tisdag 14 maj: Stockholm – hemåt!

Vi anlöper Stockholm och äter frukost med fin utsikt! Sedan fortsätter färden söderut med fikapaus och sen lunch innan sista etappen till respektive avstigningsort.

Måltider: Frukost och lunch.

Pris (något lägre än i programmet som presenterades innan jul, bättre kronkurs!):

Del i dubbelrum/dubbelhytt enligt program: 17 200 kr.

Enkelrumstillägg: 3 300 kr.

Detta ingår:

- Bussresa enligt program.
- Färjeresor enligt program.
- Logi i nio nätter med frukost.
- Tre middagar inklusive bordsvatten/måltidsdryck samt två luncher inklusive bordsvatten.
- Alla utflykter enligt program.
- Entréavgifter i samband med utflykter enligt program (Tempelplatsens kyrka i Helsingfors, Suomenlinna/Sveaborg och Muminmuseum i Tammerfors).
- Reseledare & lokalguider.

Anmälan:

Till lasse.heimlander@karlshamn.se eller 070-2650050.

Betalning:

Slutbetalning per den 31 mars 2024, BG 5887 – 1856. Ange namn på inbetalare samt "Finland 2024" som information till betalningsmottagaren (Lasse Heimlander).